

Kemal's Guest House is een gemoedelijk familiepension in het dorpje Göreme, in het hart van Unesco's wandelparadijs Cappadocië. Hier vindt u rust, comfort en gezelligheid in deze sprookjesachtige natuur.

Kemal Dönmez en Barbara Duiven staan garant voor een hartelijke ontvangst. Bij het welkomstdrankje verschaffen wij uitgebreide informatie over de bezienswaardigheden in de omgeving en gratis routekaartjes voor enthousiaste wandelaars. Barbara kent het gebied op haar duimpje en gidst u graag door de prachtige natuur, terwijl Kemal de sterren van de hemel kookt. Wij verzorgen ook desgewenst excursies in de omgeving.

Ontspannen en genieten. Beleef onze intieme bloementuin waar elke tafel omringd wordt door fleurige Cosmea en Stokrozen. Ontspan in de schaduw van onze fruitbomen en druivenranken. Geniet van ons uitgebreide, fruitrijke ontbijt en proef de verrassende traditionele streekgerechten van gediplomeerd chefkok Kemal. Onze dakterrassen bieden een prachtig uitzicht over het oude dorp met haar grotwoningen en de omliggende heuvels. Ook in de wintermaanden een uitstekende vakantiebestemming: na uw wandeling kunt u in onze sfeervolle huiskamer een boek lezen bij de open haard en genieten van een goed glas Cappadocische wijn of een warme pot thee.

Ons Ottomaanse huis met 13 aantrekkelijke en comfortabele kamers biedt volop keus voor elk budget en elke smaak. Naast knusse in de rots uitgehouwen grotkamers en Ottomaanse kamers met authentieke hoge boogplafonds zijn er lichte nieuwbouwkamers met balkon. Al onze kamers ademen de kleurrijke turkse sfeer en zijn voorzien van modern sanitair. 's Zomers koel en 's winters verwarmd. Het op ons terrein gelegen vakantiehuis met capaciteit tot 12 personen is apart te huur (op aanvraag)

Betoverend Cappadocië in Centraal-Anatolië. Een wandelparadijs en uniek natuurwonder. Miljoenen jaren geleden spuwden enkele vulkanen hun lava, as en stenen uit over een klein gebied in het hart van Turkije, net ten westen van Kayseri. Er ontstond een kleurrijke laag zacht tufsteen, die door water en wind werden gepolijst tot ware kunstwerken en fantasierijke rotsformaties. U houdt uw adem in bij het zien van dit sprookjeslandschap van roze heuvels en groene valleien, vol grillige vormen en lieflijke kleuren in ongerepte natuur. Hittieten, Christelijke monniken, Byzantijnen en Ottomanen hakten woningen in de door de natuur gevormde stenen slaapmutsen, beschilderden ze met fresco's, waardoor kerken en kloosters en zelfs hele ondergrondse steden ontstonden.

Kleuren en geuren, vormen en stilte, zon, rust en vrijheid:

u vindt het in Cappadocië. Het Nationaal Park Göreme, beschermd door Unesco en

geplaatst op de Wereld Erfgoed Lijst, biedt aan wandelaars en natuurliefhebbers in elk jaargetijde een eindeloze bron van natuur en cultuur. Sta versteld van deze groene verrassing! Goreme en Kemal's Guest House bevinden zich middenin het Park: dwaal naar hartelust door de boomrijke valleien en pastelkleurige heuvels vol bizarre 'feeënschoorstenen', vol fruitbomen, bijzondere veldbloemen, vlinders en zangvogels. Een echte Hof van Eden.

Onze beroemdste valleien liggen als een ster rond het dorp Göreme en zijn binnen loopafstand bereikbaar: Liefdes Vallei, waar hoge, smalle losstaande rotsen met spitse toppen zijn ontstaan. Witte Vallei is juist weer heel vrouwelijk met zachte glooiende vormen. Rode Vallei met haar grillige, koraalachtige vormen. Feeënschoorstenen Vallei, beroemd om de forse pilaarvormige rotsen met elk een losse steen als dak. Devrent Vallei, net een dierentuin, met fantasievolle rotsformaties. Duiven Vallei met haar talloze duiventillen in de kloofwand. En overal zijn verlaten kerkjes en woningen om in te klauteren en tunneltjes door water uitgesleten. Maak de foto's van uw leven en geniet van een picknick onder een boom met prachtig uitzicht en het gezang van vogels. Bezoek de kerkjes in het Openlucht-Museum van Göreme of een ondergrondse stad en ontmoet de lokale boerenbevolking in de onbedorven dorpjes in en buiten het Nationale Park.

Het dorp Göreme staat vol met nog steeds bewoonde 'kabouterpuntmuts-huisjes' en heeft een gemoedelijke sfeer. Moderne voorzieningen zijn aanwezig, zoals restaurantjes, winkeltjes, internet-café's. U kunt een auto, fiets of paard huren en het openbaar vervoer in de omgeving is prima. Men kan een vaart met een luchtballon over het betoverende landschap tijdens zonsopgang maken, dineren onder folkloremuziek, een Turkse sauna bezoeken, zwemmen, of gewoon lekker een boek lezen en dit alles in authentieke Turkse sfeer.

Voor wandelaars is het Nationaal Park Göreme een waar paradijs. Vanuit het dorp wandelt u naar uiterst rustige groene valleien vol met de wonderbaarlijkst gevormde feeënschoorstenen, grotwoningen en fraaie kerkjes met prachtige fresco's. Wandelend over kleine paadjes temidden van bloemenvelden, fruitbomen en wijngaarden tussen de rose, gele, witte en groene tufsteenheuvels, kunt u genieten van de zang van vogels zoals de Wielewaal, de Nachtegaal en de Hop. Kleurrijke vlinders en wilde bloemen zijn er in overvloed; ook variëteiten die u alleen in Cappadocië aantreft. Onderweg kunt u picknicken in de valleien en natuurlijk zijn er volop mogelijkheden tot het maken van prachtige foto's. Op deze wandelingen ziet u Cappadocië werkelijk op z'n best!

Het wandelgebied is niet gevaarlijk of ruig (catergorie A/B); de steen is zacht, de afstanden niet ver. Soms zal even een klein hoogteverschil moeten worden overbrugd. Ook mensen met flinke hoogtevrees wandelen hier echter met veel plezier. Comfortabele wandelschoenen of sandalen zijn voldoende, het belangrijkste is een duidelijk profiel in de zool. Barbara kent het gebied op haar duimpje en verzorgt indien gewenst begeleide wandeltochten en excursies.

De valleien zijn schaduwrijk door de vele verschillende fruitbomen, de wilgen en populieren; kleine stroompjes water voorzien de gevarieerde flora, fauna en de wandelaar van de nodige koelte. De valleien worden van elkaar gescheiden door afgevlakte heuvelruggen met prachtig door wind en water gevormde,

slagroomachtige zijkanten met zandweggetjes, boomgaarden en druivenvelden en met de meest fascinerende uitzichten. Op heldere dagen kunt u zelfs in de verte de 4000 meter hoge Ercyes ontwaren, een van de vulkanen die dit moois hebben doen ontstaan. Tussen al dit fraais verbouwt de plaatselijke bevolking haar fruit met als heerlijke bijkomstigheid het ontbreken van hekken en versperringen! U kunt in dit gebied moeiteloos gedurende een of twee weken elke dag een andere (rond)wandeling maken in de vrije natuur, van enkele uurtjes tot 20 kilometer per dag, zonder u een moment te vervelen: elke dag zult u iets nieuws ontdekken!

Kleine greep uit de activiteiten en excursie-mogelijkheden:

- Bezoek Openlucht-Museum van Goreme (halve dag)
- Bezoek Openlucht-Museum van Zelve (halve dag)
- Bezoek Avanos (keramiek-dorp) en Feeënschoorstenen Vallei
- Dagtocht met wandeling Ihlara Vallei, bezoek Derinkuyu (ondergrondse stad) en Agzikarahan (karavaanserai) (hele dag)
- Wandeling met Barbara, bijvoorbeeld Rode Vallei (5 uur), rondje Duiven-, Witte- en Liefdes Vallei (5 uur), Zwaarden Vallei (3 uur), Zemi Vallei (4 uur)
- Turkse Folklore met diner in een grotrestaurant (onbeperkt eten en drinken)
- Dansende Derwishen in Sarihan Karavaanseray (na het diner)
- Luchtballon-vaart (60 of 90 minuten) bij zonsopgang
- Paardrijtocht met gids (2 uur)
- Warme bronnen of Turks bad (inclusief massage)
- Auto, scooter, fiets of paardenwagen huren
- Bezoek met Barbara diverse bijzondere plaatsen net buiten het Nationaal Park, bijvoorbeeld Cat Vallei en Cat dorp, Soganli Vallei, Vogelparadijs, Hittieten steen bij Agili-dorp. (hele dag)



